



רב-טוראי ג'ילברט עמר

4 באוגוסט 1942 - 19 באוקטובר 1973

ג'ילברט נולד בעיר אלז'יר, סיים בה את לימודיו היסודיים והתחיל ללימוד בבית ספר תיכון. בהיותו בן 17 החל אכיו לעולמו, וג'ילברט הפסיק את לימודיו כדי לעזר לאמו בחנות השטיחים והעתיקות שהאב השאיר אחריו. שלוש שנים לאחר מכן, בשנת 1962, עלה ג'ילברט ואמו ארזה והתיישבו באשקלון. ג'ילברט עבר במקומות רבים: יובל גדר, תנובה, כפר הנופש הצרפתי (שם עבד כ"בר-מן" ראשי), ועוד. בשנת 1963 התחiou עם פלורה, לה הייתה מאורש עוד באלאז'יר, ושנה אחר כך קנה, יחד עם אמו ואשתו, חנות חשמל. אותה שנה עשה ג'ילברט את שירותו

הצבאי. בשנת 1965 נולדה בתו הצעירה דוריס. בשנת 1966 נטע ג'ילברט אל אחיו בצרפת, אך חזר ארצה כעבור זמן קצר. ב-1967 מכיר ג'ילברט את חנות החשמל, וקנאה תמורתה קיווסק אשר נמצא ברשות אמו ואשתו עד היום. הוא גוייס למלחמות מילואים בתחום ההמתנה והשתתף במלחמות ששת הימים. אותה שנה נולד בנו פטריק; בתו הצעירה, רמה, נולדה ב-1972.

אחרי עלותו ארצה למד ג'ילברט עברית באולפן ערבי, ובמשך השנים השתפרה העברית שבפיו, אבל שפת הדיבור בבית עמר הייתה ונשarra צרפתית. גם ספרי ההרפקאות שג'ילברט נהג לקרוא היו כתובים צרפתית. את זמנו החופשי בילה בחוג המשפחה: האשה, הילדים, האם (אשר התגוררה בבית בנה כל השנים). הוא הקדיש תשומת לב רבה לילדים, שיחק אתם, ניגן לפניהם במפוחית פה, והשיג их על חינוכם. הוא אהב את הים, והמשפחה עשתה לעיתים קרובות את דרכיה משיכון-עתיקות אל החוף. אהבתו לבישול באה לידי ביטוי גם בבית, גם בקיווסק, גם בכיתה עמה שירות במילואים. בעסקים היה רחב-לב: הוא הירבה למכור בהקפה; אם חסרו למישר עשר-עשרים אגורות, לא הקפיד עמו; לחיללים שלא היה להם כסף לנסוע מרכז אשקלון אל השכונה, היה בותן מכיסו.

בקיץ 1973 החל לבנות לו קוטג' דו-קומתי באפרידר; המשפחה מנה עכשו להשלים את בנייתה.